

Vespers op de zesde zondag van de Veertigdagen Zondag Palmarum (Palmпасen)

24 maart 2024



'Vader, in uw handen beveel ik mijn geest'

Ontmoetingskerk Dordrecht



In stilte komen we binnen en bereiden wij ons voor.

Muziek: Adagio uit sonate in b-klein – Georg Friedrich Händel

Opening

Liturg : Hoor Israël, onze God is EEN.

Heb lief, jouw God, met heel je hart en ziel,
uit al je kracht.

Allen zingen: lied 329:



O Heer God, er-bar-mend, ge-na-dig, lank-moe-dig,
rijk aan lief-de, rijk aan trouw, be-wa-rend lief-de
tot het dui-zend-ste ge-slacht.

Hymne: Lied 550

Psalmengebed: Psalm 24

Liturg : Haast U, o Heer, tot mijn hulp

Allen : EN WEES TOT MIJN REDDING GEREED.

Allen zingen: Psalm 24, vers 1

Liturg: Lezen: Psalm 24: 3, 4

Allen zingen: Psalm 24, vers 3

Liturg: Lezen: Psalm 24: 7, 8

Allen zingen: Psalm 24: vers 5

Korte toelichting op de teksten

Lezing: Lucas 23: 44-49 (Naardense Bijbel)

Het is reeds ongeveer het zesde uur
als duisternis valt over heel de aarde,
tot aan het negende uur,
doordat de zon geen licht meer geeft.
Het voorhangsel van het tempelschip scheurt middendoor.
Zijn stem verheffend met grote stem
zegt Jezus: Vader, in jouw handen beveel ik mijn geest!
En dat gezegd hebbend, geeft hij de geest.
Toen de overste over honderd zag wat er geschiedde,
heeft hij God verheerlijkt en gezegd:
waarlijk, deze mens is een rechtvaardige geweest!
En alle scharen die voor dit schouwspel zijn samengestroomd,
zijn, toen ze hadden aanschouwd wat geschiedde,
zich op de borst slaand teruggekeerd.
'Al zijn bekenden stonden van verre',
ook vrouwen die hem volgden vanaf Galilea,
en zagen dit aan.

Stilte

Muziek: Sonatine uit cantate 106 (Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit) –
Johann Sebastian Bach

Canticum: Lied 158b

Gebeden

Liturg : Hoor ons bidden God en luister

Allen : WEES NABIJ IN LICHT EN DUISTER

Voorbeden, met gezongen responsie Lied 368d:

*Houd mij in leven , wees Gij mijn redding
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.*

Stilte

Gezamenlijk gebeden 'Onze Vader'

Avondlied: 'In manus tuas, Pater' (Taizé). Vert: *In uw handen, Vader,
beveel ik mijn geest.*

In manus tuas, Pater, commendo spiritum me-um,
In manus tuas, Pater, commendo spiritum me-um.
7x

Zegenbede

Liturg : Laten wij de HEER loven

Allen : EN GOD DANKEN.

Liturg : Zegene en behoede ons de barmhartige HEER.

Allen : AMEN (gezongen)

Muziek: Grave uit Suite II – Jacques Paisible

In stilte verlaten we de kerk

Orgel:	Dick Ouwehand
Blokfluit:	Riet Ouwehand - Struijk
Dwarsfluit:	Francis van 't Hoen
Koster:	Leo Simpelaar
Vorbereiding:	Corien Simpelaar en Gert Kruit
Afbeelding:	Menora met de zeven kruiswoorden